

»Godt, men tarveligt Hjem for Børnene — «

Alvorsord om det offentliges sociale Udgifter fra Socialministeren og Borgmesteren ved Børnehjems-Aabningen i Ringkjøbing

Det nye Børnehjem i Ringkjøbing og dets Forstanderpar fik mange hjertelige Ord med paa Vejen, og Gaver indløb i stort Tal paa Aabningsdagen i Lørdags. Over den nye Bygning vajede et Flag, skænket af Manufakturhdl. Hertz, og i Aulaen hang et smukt Billede af Legatstifteren, Købm. C. M. Schubert, som Hjemmet har faaet af Købm. Jensen, Ringkjøbing. Et andet Billede til Hjemmet blev skænket af Funktionærerne paa Amtets øvrige Børnehjem, og desuden saas adskillige Blomsterkurve.

Taler afløste Taler ved Aabnings-Frokosten, som varede hele 4 Timer, og fik sin særlige Glans ved to Ministres Tilstedeværelse. Som kort omtalt i Lørdags indledte Plejehjemsforeningens Form., Førstelærer Heibøl, Tarm, der opridsede Børnehjemmets Forhistorie og bl. a. nævnte, at Legatstifteren havde ønsket Hjemmet henlagt til sin egen Plantage udenfor Ringkjøbing. Mange Vanskeligheder havde der været under Arbejdet, men i Dag er vi glade for, at vi ikke lod os slaa ned, sagde Tal. Udgifterne blev 480,000 mod projekteret 450,000 Kr., men der er den Udvej at tage et nyt Prioritetslaan paa Bygningen. Der har været Diskussion om Hjemmets særprægede Ydre, men om dets Indretning kan der ingen Diskussion være; den er god og hensigtsmæssig. Lærer Heibøl omtalte derefter, at der vil blive opsat en Mindetavle om Købm. Schubert, og han bad Forstanderparret om ofte at fortælle Børnene om hans Gerning. Forsamlingen mindedes staaende C. M. Schubert.

Fundatsen overholdt.

Form. f. Legatbestyrelsen, Borgmester Mar. Pedersen, erklærede, at Legat-Fundatsen ikke var overtraadt, idet Købm. Schubert havde ønsket, at Hjemmet skulde ligge i Plantagen eller „paa et andet efter Byraadets Skøn passende Sted“. Den først udsete Grund blev kasseret af Myndighederne; det skulde være dyrt, men heldigvis er Staten nu ved at tage Skeen i en anden Haand. Hjemmet koster i Dag 14,000 Kr. for hvert Barn; hvor mange Forældre har Raad til det? Vel kan det offentlige ikke sammenlignes med et privat Hjem, men der maa være en vis Mening.

Schubert selv var inde paa det rigtige. Han ønskede, at hans Legat skulde yde fattige og forældreløse „et godt og sundt, men tarveligt Hjem“. Det skal naturligvis ikke være saadan, at Børn paa det offentliges Regning har det bedre end andre. Borgmesteren gav derefter, som i Lørdags omtalt, Meddelelse om, at Byraadet har bevilget 20,000 Kr., da det har hørt en Fugl synge om, at Plejehjemsforeningen trænger til Driftsmidler i Starten. Meddelelsen hilstes med Bifald.

Administrationen skal lytte til Menigmands Indstilling.

Socialminister Poul Sørensen omtalte, at han i den forløbne Rigsdagssamling havde haft den Glæde at faa gennemført Børnelovene, og mest glædeligt havde det været, at der var Enighed mellem Partierne om disse Love. Det nye Børnehjem i Ringkjøbing var et synligt Udtryk for den samme Aand.

Om Ringkjøbings Borgmester ved jeg, fortsatte Ministeren, at han maaske slaar Strengen lidt haardt an, men man forstaar til Gengæld altid, hvad han virkelig mener. De Problemer, han i Dag har rørt ved, har jeg til Stadighed inde paa Livet. En stor Administration som det offentliges maa lodde Stemningen i Befolkningen, og jeg haaber, at det maa lykkes os at udfylde de Rammer, der opstilles, i Overensstemmelse med den alm. Mands Indstilling.

Paa nogle Omraader er vi maaske ved at bevæge os ud i Forhold, der ikke svarer til Menigmands Indstilling. Men vi vil altid lytte til Ønskerne, og derfor tager jeg til mig, hvad Borgmesteren har sagt. Vi skal ikke forringe Feststemningen i Dag, men en halv Million Kroner er en betragtelig Sum for at placere en Snøs Børn. Vi maa tænke os godt om, inden vi skaber Institutioner, der maaske er lidt rigelige efter den alm. Borgers Indstilling.

Men til syvende og sidst, sluttede Ministeren, er det ikke Pengene, der er det afgørende, men Aanden og Indstillingen paa Hjemmet, og derfor maa vi haabe, at mange gode Livsskæbner maa blive grundet her.

I Købm. Schuberts Aand.

Kontorchef Krøncke bragte Overinspektoratets Hilsen, og Kontorchef Brandt Petersen talte for Amtmand Sommer-Andersen, som var forhindret paa Grund af Tekstil-Messens Aabning. Den nye Amtmand er imidlertid nær tilknyttet Børneforsorgen og var selv Formand for et Børnehjem i København, udtalte Kontorchefen, som overbragte Amtmandens og Amtets Lykønskning til det smukke nye Hjem.

Form. f. Overbestyrelsen, Socialbestyrer Black, Vejle, omtalte det gode Arbejde, der altid er ydet af Plejehjemsforeningen i Ringkjøbing Amt, som har et godt Navn. Man kan kun lykønske til, at den har faaet endnu et Hjem.

Amtm. Karberg udtalte, at det er en meget stor Opgave, Plejehjemsforeningen har paataget sig, og alle Medlemmer maa give gode Ønsker med paa Vejen. Hjemmet er pragtfuldt, om man saa vil mene, at det er smukt eller ej. Det maa haabes, at Forstanderparret her kan skabe et virkeligt Hjem, saa Børn herfra kan overvinde de Vanskeligheder, alle møder i Livet, baade ved egen Kraft og ud fra god Paavirkning fra Hjemmet,

som skal drives i Købm. Schuberts Aand.

Kapløb om det offentliges Midler.

Kirkeminister Jens Sønderup sagde, at Socialministerens Ord faldt paa rette Tid. Nu og da har der været Kapløb om det offentliges Midler, men man bør aldrig gaa videre, end Forudsætningerne betinger. Det afgørende er ikke Rammerne, men det, der skal fyldes i dem, og jeg tror, at det nye Forstanderpar, saa godt som det er muligt ud fra en menneskelig Indstilling, kan udfylde Rammerne. Det er vanskeligt at opdrage andres Børn, og de, der staar i Arbejdet, fortjener al Støtte.

Forst. Grønne, Struer, bragte en Hilsen fra Medarbejderne i Plejehjemsforeningen, og Førstelærer Rasmussen, Vinderup, talte som Formand for Ringkjøbing Amts Børneværnsforening. Amtslæge Hjorth erklærede sig uenig med Borgmesteren; 14,000 Kr. pr. Barn fandt han billigt; Børnene skal ikke leve i et Slot, men de skal oplæres i hygiejnisk Levevis og bringe Lærdommen videre. Og det opnaas ikke gratis.

Ansvar og Taknemmelighed.

Adjunkt Vestergaard, Esbjerg, Form. f. Esbjerg Børnehjem, lykønskede med det nye Forstanderpar, der var bleven „listet bort“ fra Esbjerg. Vi var meget glade for dem, sagde Tal., og da vi ikke alene har overladt Dem vort Forstanderpar, men ogsaa vore Børn, viser det, at vi har Tillid til Dem.

Pastor Krüger Henriksen bod velkommen til Forstanderparret fra Kirken og til Børnene fra Søndagsskolen og haabede, et Samarbejde maatte komme i Stand. Købm. Krogh Jensen mindedes C. M. Schubert, Ole Bjerregaard talte som Nabo til Børnehjemmet, og Niels Jensen, Sdr. Vium, der er Fader til Forstanderen, ønskede Guds Velsignelse over Hjemmet.

Forst. Kjærgaard Jensen talte til Slut, inden de mange Gæster brød op, og C. M. Schuberts Børnehjem overlodes til sin daglige, rolige Tilværelse. Han udtalte bl. a.:

— To stærke Følelser rører sig i mig, af Ansvar og af dyb Taknemmelighed. Begge Følelser er kraftigt understreget af, hvad der er sagt i Dag ved Aabningen. Min Kone og jeg er taknemlige over

de gode Ønsker og der er givet os med vi føler vort Ansvar om mindelser, der er givet af økonomisk Art. Vi leve saadan, at man tryde Valget af os. Vi heldige med vore Medarbejdere, at de vilde os fra Esbjerg. Vi tør i Hverdagen med Guds kan ikke ellers, og vi at han vil hjælpe os til et almindeligt Hjem, ve et rigtigt Hjem for der er betroet os.