



I forbindelse med vores fantastiske tur med DFDS til New Castle, var vi også på besøg hos Ajax Amsterdam. Det var en ubeskrivelig oplevelse, hvor vi blandt andet fik lov til at møde alle de danske spillere i klubben.



Skrevet af:
Josephine Emilie Hansen

En gruppe børn og unge fra Schuberts Minde, blev i april 2013 inviteret på en tur til England af DFDS. Det blev også til spændende oplevelser i Amsterdam og et møde med berømte danske forboldspillere.

Vi tog afsted natten til onsdag. Vi kørte om bord på færgen mod New Castle fra Amsterdam en time før de andre passagerer. Vi fik en god rundvisning på

alle færgens dæk. Vi fik set broen, hvor kaptajnen styrer skibet og var også nede i maskinrummet, hvor det larmede rigtig meget. Vi prøvede at lave vores egne pizza'er og vi skar blomster i vandmeloner og lavede roser samt "funny faces" ud af fondant.

Begge morgener frem og tilbage fik vi friskpresset appelsinjuice, vi havde det virkelig som KONGER!

Nye oplevelser på land
Da vi havde sejlet til New Castle og tilbage til Am-

sterdam, efter to dage på færgen, tog vi til Amsterdam Arena hvor vi mødte de danske fodbold drenge fra Ajax. De var rigtig søde og gav sig tid til at skrive autografer og tage billeder sammen med os.

Vi var om lørdagen i en forlystelsespark, Walibi Land og det var virkelig sjovt! Der var rigtig mange rutsjebaner, som alle var forskellige. Inden vi tog afsted fra Walibi, tog vi en løbetur på omkring 4,5 km.

Vi spiste på restaurant begge aftener i Amsterdam. Om søndagen, hvor vi skulle rejse tilbage til Danmark, tog vi først til Anne Franks hus. Der var tre kvarters kø, men det var virkelig ventetiden værd! Jeg var fuldstændig opslugt af stemningen og historien. Dette skyldes måske også, at jeg selv er ved at forberede et foredrag om emnet, til en café aften her på Schuberts Minde.

Da vi havde brugt et par timer derinde kørte vi tilbage til Ajax Arena igen, for at se Ajax spille mod Heracles. De vandt 4-0 og der var mega fed stemning derinde - for os var det særligt fedt, fordi 2 af målene blev scoret af de danske spillere. Det var så fed en oplevelse! Vi fik også et tørklæde med i prisen og ti euro til mad.

De fem dage vi var på tur med Schuberts Minde, var virkelig alletiders!!



Her er jeg fotograferet ved Walibi Land i Amsterdam.



Pokalskabet i Ajax