



Oplevelsestur til Malta

Casper Engelhardt Sørensen sparede gennem mange måneder op til en tur til Malta. Sammen med sin kontaktpædagog Mona Bendtsen, tog de afsted på en tur, som i mange år vil stå for noget helt særligt for Casper. På billedet er de på vej til øen Gozo.

I flere måneder havde Casper tjent penge til at komme på en lille ferie, sammen med en af sine kontaktpædagoger Mona.

Uendeligt mange biler var vasket og støvsuget, vinduer var pudset og familien havde bidraget med lidt lomme penge til drømmeturen.

Da dagen endelig kom, og turen gik mod lufthavnen, var Casper alligevel lidt nervøs. Det var første gang han skulle op at flyve, og turen til Malta tager alligevel nogle timer. Det var dejligt for Casper, at Mona var

ved hans side, og han slap ikke hendes hånd før flyet var godt oppe i luften. Han var egentlig ikke bange, men havde bare sådan en underlig kildrende fornemmelse i maven.

Malta er helt fantastisk
Casper synes Malta er helt fantastisk. Allerede inden afrejse, havde han og Mona gennemgået de forskellige muligheder på øen. Der var især tre af de planlagte ting, som imponerede Casper. Skipper Skræk byen (Popeye village) var rigtig spændende, han genkendte alle figurerne. Delfinerne i Marine Park, som han fik

lov til at røre ved og ikke mindst sejlturen til- og besøget på øen Gozo. På Gozo husker han især det dejlige vejr, og sejlturen på "bananen", hvor de blev trukket efter en speedbåd. Det var også ved den lejlighed Mona ødelagde sin mobiltelefon, fordi den kom under vand.

Han synes de boede på et rigtig dejligt hotel, hvor der oppe på taget var en swimmingpool. Den var bare all for kold at bade i, til gengæld hyggede de sig ved poolen med friske jordbær, druer og appelsiner.

Kun en ting var ikke helt som Casper kunne ønske sig. Han blev nemlig køresyg af at køre bus, og måtte kaste op. Den oplevelse ville han gerne ha været foruden.

Gode minder

Når han tænker tilbage på sin dejlige ferie, hæfter han sig også ved, at de boede på den helt rigtige side af hotellet. Der var ret meget

larm på gaden fra bilerne, men det kunne de slet ikke høre når de var på værelset, som vendte længst væk fra gades larm.

Casper sparer fortsat op, til nye rejseoplevelser. Der er så mange steder han gerne vil se, og så mange ting han gerne vil prøve. Han har lige fået 100 kr. af sin bedstemor og bedstefar, som er lagt i sparebøssen. Næste gang den tømmes, bliver det måske til endnu en oplevelse for livet.



At klappe en delfin, var for Casper noget helt specielt.



Casper fotograferet på Gozo.